



Voorwoord

Geachte lezer, gewaardeerde geïnteresseerde in ons Bavelse Kerkhof,

Een warme plek in het hart van velen voor ons Bavelse Kerkhof. Dat ondervinden we dagelijks onder andere door de veelheid aan kaarsen die aangestoken worden in de kapel die centraal gelegen is op ons kerkhof.

Ook in de harten van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente Breda. Dat mochten we afgelopen week ondervinden toen we ons jaarlijks bezoek brachten aan voor Vastgoed verantwoordelijk wethouder Jeroen Bruijns en zijn ambtenaren van Groen (Marie-José van de Besselaar) en Erfgoed (Diewert Berben). Commitment vanuit hun kant werd afgegeven dat ze blijven investeren in het Kerkhof. Om het steeds meer een waardige groene rustplek te laten worden middenin een hectische wereld.

Zo zal op korte termijn het hekwerk van gaas aan de zuidzijde (aan de kant van Bastiaansen Modestad-Haar stad) vervangen worden door een hekwerk wat veel meer past bij de historie van deze plaats. Daarnaast zullen een aantal bomen, ter bescherming, geplaatst worden op de zogenaamde gemeentelijke bomenkaart.

Als stichting hebben we inmiddels, met dank aan sponsor Zuylen, een opdracht kunnen verstrekken aan ons Bavels ambachtelijk timmerbedrijf Ruud van den Hoever, voor het vervaardigen van twee zitbanken.

Ons kerkhof is dagelijks geopend vanaf 09:00 uur tot zonsondergang. Tijdens de Bavelse Kerststallenroute zelfs tot 21:00 uur 's-avonds. U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van de rust en in gedachten stil te zijn bij wie u mist.

Jac van Gils

Voorzitter Stichting Kerkhof Bavel

voorzitter@kerkhofbavel.nl

☎ 06-52883373





Kerststallenroute 2023



De 4e editie van de kerststallenroute in Bavel loopt dit jaar van 15 december 2023 tot en met 6 januari 2024.

Deelnemers hebben hun kerststal in de tuin of achter het raam geplaatst, zodat deze goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bezoekers trekken wandelend langs om al het creatiefs te bewonderen en met elkaar in gesprek te

gaan.

Ons Kerkhof doet voor de derde maal mee. Onder de overkapping van de kapel is een sober kersttafereel opgesteld: Jozef, Maria en kindeke Jezus

De hoofdepoort van ons kerkhof is dan open vanaf 09:00 uur tot 21:00 uur.

Plattegronden van de Kerststallenroute zijn dagelijks vanaf 12 uur te verkrijgen in Dorpshuis 't Klooster aan het Jack van Gilsplein 1. Alle informatie over de Kerststallenroute en de andere kerstactiviteiten in Bavel is terug te lezen op www.kerstinbavel.nl.



Oproep, 80 jaar bevrijding

Vanwege de bevrijding, die volgend jaar 80 jaar geleden plaats vond, willen we graven van de burgerslachtoffers restaureren. En op de plek waar gesneuvelde Poolse soldaten hebben gelegen willen we een herdenkingsmonument plaatsen. We zijn op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen.

Hoe kun je ons daarbij helpen? Dat kan op de volgende manieren:

- Heb je informatie (verhalen) over de burgerslachtoffers of de gesneuvelde Polen die tijdelijk op het kerkhof hebben gelegen?
- Heb je informatie over de graven van de burgerslachtoffers, of ben je een familielid?
- Heb je foto's (evt. van een groep graven) waarop graf 444 onbeschadigd is te zien?

Wil je mee denken, mee helpen? We zien uw reactie graag tegemoet via info@kerkhofbavel.nl



Terugblik

Allerzielen (2 november 2023)



Storm Ciarán bracht ons die avond een bezoek. Geen regen meer, maar zware windstoten. Dat weerhield ons én een aantal bezoekers er niet van om het donkere kerkhof om te toveren tot een sfeervolle plek vol lichtjes.

Nog gezocht: 70 bidprentjes

Het prentje van Elizabeth Pijnen-de Pree was u beloofd in de vorige nieuwsbrief. Een verkleinde uitvoering vind u hier.

Bezoek onze website voor de leesbare versie.

<https://www.kerkhofbavel.nl/index.php/overzicht-graven/>



Heel interessant trouwens om de ontwikkeling in taal en uitvoering van de bidprentjes over de tijd te zien.

Sinds de nieuwsbrief van oktober hebben wij nog 3 prentjes mogen ontvangen. Streven is om elke keer één prentje en het verhaal erachter te gaan belichten.



Verhaal vrijwilliger

Elke nieuwsbrief willen wij u laten kennismaken met één van onze vrijwilligers. Na Cris, Toine, Gerard, Erwin en Hans is nu de beurt aan Peter van Engelen.

Ben jij een originele Bavelaar, Peter?

Ik ben 80 jaar geleden geboren op de grens van Bavel en Molenschot als boerenzoon die al heel vroeg wist dat hij niet gemaakt was voor het leven als boer. Mijn broer zou mijn vader op de boerderij opvolgen, dus dat gaf verder geen gedoe. Het was toen wel gebruikelijk dat één van de kinderen naar het kleinseminarie zou gaan om het religieuze leven in te gaan. Ik heb dat een paar weken geprobeerd, maar het leven binnen vier muren voor een jongen die heel geïnteresseerd was in techniek.....

Mijn vader hoopte dat de mulo die geleid werd door broeders, mij nog op andere gedachten zou brengen. Maar ik ging daarna naar de IVA automanagement studeren.

Bij Vriens Opel in Breda heb ik mijn hele werkzame leven met veel plezier doorgebracht tot ik met 60 jaar in de VUT kon.



Vrijwilligerswerk heb ik altijd gedaan: o.a. 15 jaar in het bestuur van de KBO, de vastenactie, was 5 jaar prins Carnaval. Mijn vrouw Liesbeth (met wie ik intussen 52 jaar getrouwd ben) was betrokken bij de ziekenreizen naar Lourdes. Men zocht een hotelbegeleider en dat heb ik 25 jaar gedaan. Geweldige reizen waren dat.

Wat maakt dat jij je inzet voor het kerkhof in Bavel?

Ik ben gevraagd om samen met Frie Marcelis ervoor te zorgen dat de hoofdpoort elke dag opengedaan wordt en 's avonds weer wordt gesloten. We doen dit om en om, de ene week Frie en de andere week open en sluit ik de poort. Het is goed dat het kerkhof, waar ook familieleden van mij begraven liggen, weer deel uitmaakt van het leven in het dorp. Interessant om te zien wat er verder nog bereikt kan worden.

Peter geeft het stokje door aan Frie Marcelis



Rondleiding

Wat is het verhaal van de Poolse soldaten die Bavel bevrijdden en hier werden begraven?

Op deze en vele andere vragen krijg jij antwoord tijdens onze rondleiding over het oude kerkhof van Bavel.

Voor meer informatie ga naar onze website of mail naar info@kerkhofbavel.nl



Als Stichting Kerkhof Bavel wensen we u Fijne Kerstdagen en een geweldig 2024

Colofon

Nieuwsbrief 9, december 2023

Redactie

Jac van Gils
Liesbeth van Poeijer-Bosman

Stichting Kerkhof Bavel

Bestuur:

Jac van Gils (vz)
Hans van der Zanden (secr.)
Cris Schaap (penn.)
Erwin Leppens

Vrijwilligers:

Patrick Bosman
Jurgen van den Broek
Peter van Engelen
Henk van Gestel
Ben Hulshof
Toine Jansen
Frie Marcelis
Gerard Oomen
Liesbeth van Poeijer-Bosman

Bezoek onze Website

<https://www.kerkhofbavel.nl/>

en vind ons op Facebook

<https://www.facebook.com/Kerkhof-Bavel-104410621933074/>



Contact

Neem contact met ons op via

✉ info@kerkhofbavel.nl

of

✉ voorzitter@kerkhofbavel.nl

penningmeester@kerkhofbavel.nl